

Een wervelende en persoonlijke geschiedenis over Amerika en Europa in turbulente tijden

In Europa kent bijna niemand hem. Toch hoort Harry Hopkins bij de handvol mensen die bepalend waren voor het lot van ons continent en ons land. Hopkins was een voormalige welzijnswerker in de armste buurten van New York. Uiteindelijk werd hij de rechterhand van president Roosevelt, raakte hij bevriend met Churchill en onderhandelde met Stalin. Hij werd de stuwende kracht achter de New Deal en, na 1940, achter het geallieerde bondgenootschap dat uiteindelijk nazi-Duitsland op de knieën kreeg.

Het wervelende *Wisselwachter* gaat over de grote politieke bewegingen van de jaren dertig en veertig. Tegelijk vertelt Geert Mak een intieme geschiedenis van een politieke familie, de vrouwen en mannen die in die jaren het Witte Huis bevolkten. Op ongekende wijze schetst Mak het beeld van een tijd vol dilemma's over democratie, economie en oorlog. Het zijn vraagstukken die ons maar al te bekend voorkomen.



GEERT MAK schreef onder andere de internationale bestsellers *Hoe God verdween uit Jorwert*, *De eeuw van mijn vader*, *In Europa*, *Reizen zonder John*, *De levens van Jan Six* en *Grote verwachtingen*. Hij werd bekroond met onder meer de Leipziger Buchpreis, de Gouden Ganzenveer, de NS Publieksprijs en de Europese Medaille Charlemagne.

www.atlascontact.nl

